

VETERANERNA I PALERMO PÅ SICILIEN



Deltagare: Gunnar Landborg, Jan Lemos, Klas Eliasson, Magnus Juthage, Martin Hoffdel och Skepparn Ingemar Carlsson.

Torsdag 18 maj

Efter diverse avhopp blev vi bara sex veteraner, tre från Stockholm och tre från Göteborg, som tidigt i ottan lämnade Arlanda och Landvetter för att mötas i München för gemensamt flyg till Palermo.

En fördel var dock att vi kunde checka in på vårt hotell redan före tolv.

Efter en snabb lunch på hotellet startade vi vandrigen in mot centrala Palermo, vilket visade sig vara längre än vad vi trodde. Men redan halvvägs kunde vi sjunka ner på en uteservering och ta dagens första öl, eller om det var den andra. Vi fortsatte vår vandring och efter en tur förbi småbåtshamnen, styrde vi kosan mot den centrala, gamla staden. Ibland i smala, slingrande gränder, ibland på breda raka boulevarder. Inga hus såg ut att vara byggda senare än 1800-talet.

Vi hittade en liten turistbyrå där vi fick diverse förslag på hur vi skulle bedriva våra dagar på Sicilien. Det var inga lätta beslut att fatta, varför vi bestämde att fortsätta planeringen över ett glas öl. Vi hittade en uteservering, Ricotta, och där kunde vi i solen njuta av en kall öl och planera fredagens och lördagens övningar. Vi bestämdes oss snart för att stanna i Palermo och hinna med några av stadens sevärdheter. Det var ingen som kände för att gå tillbaks till hotellet, varför det blev taxi. Vi packade in oss alla sex i en liten Fiat och för en billig penning var vi snart tillbaks på hotellet. Efter att ha fräshat till oss samlades vi på Skepparns rum för en GT innan vi gick till en närbelägen restaurang och åt en god middag. Tyvärr hade Skepparn somnat ifrån så han kom inte förrän det var dags för desserten.



Fredag den 19 maj

Det vi till slut bestämde oss för var att lösa en 36-timmars billjet på hop on/hop off-bus. Då kunde vi åka runt och se staden och samtidigt gå av vid intressanta platser och sedan hoppa på bussen igen. Sagt och gjort, men först blev det en öl på Ricotta, som visade sig ligga mycket strategiskt till. Väl på bussen såg vi snart att den bestämda rutten inte alltid följdes och ibland gick det trögt i den täta trafiken, men vi kom framåt.

Första stoppet blev Pallazzo dei Normanni. Jag som varit här för ett och halvt år sedan tyckte att det kunde vara något för Veteranerna att se. Palatset var från början grundlagt av araberna. Det har genom århundradena byggts om och restaurerats, men det lilla privata kapellet är i stort sett bevarat sedan 1000-talet.



Nu gör jag en liten historisk utveckling:

Palermo och Sicilien har i tur och ordning sedan 300 f.Kr. varit under grekiskt, romersk, arabiskt styre, fram till 1061. Då intog den normandiske greven Roger (från Göteborg?) med en liten grupp korsriddare staden/ön och byggde om det forna arabiska palatset till sitt befästa högsäte, som fick namnet Pallazzo dei Normanni. Sicilien hade fem normandiska kungar som förvandlade ön till en välskött och rik monarki. Många av Siciliens pampiga katedraler och byggnader är från den tiden. 1266 lämnade normanderna ön. En kort tid låg ön under franska kungahuset. Från 1300-talet fram till mitten av 1800-talet var Sicilien spanskt. 1860 lyckade Garibaldi med hjälp av rödskjortor befria ön och förena den med övriga Italien. Sicilien består i dag av nio provinser, med stort självstyre, varav Palermo är en. Palermos parlament sammanträder fortfarande i Pallazzo dei Normanni. Slut på historien.

Efter en sen lunch på en liten italiensk restaurang som serverade en utmärkt pasta, gick vi in i Palermos katedralen, som också byggdes under normandernas tid på ön. Katedralen är praktfull och väl bevarad. De normandiska kungarna finns begravda i katedralen.



Nu hade vi fått nog av vandring och historiska byggnader och vi hamnade igen på Ricotta där vi tog en pilsner och summerade dagen. Taxi hem.

På kvällen hade vi ett styrelsemöte där det fattades stora och viktiga beslut. För att förhöja stämningen smuttade vi på en och annan whiskey och vodka. Middagen åt vi på samma restaurang som kvällen före. Där serverades vi bl.a. en fantastisk musselsoppa. I säng 23.00 eller om det var 24.00.

Lördag 20 maj

I dag skulle vi på nytt ut och hoppa av och på bussen. Målet var den lilla staden Monreale som ligger på en kulle utanför Palermo. Men eftersom bussen dit gick först klockan 14.00 vandrade vi runt lite i centrum och som av en händelse hamnade vi på Ricotta, där vi togs emot som stamgäster och fick bästa bordet. Vi drack cola, cappucini och kanske nån öl.

Vi var i god tid till bussen som var näst intill fullsatt. Men eftersom Janne hade förbokad så flyttade man ihop folk och vi fick plats, imponerande!

Största sevärdheten i Monreale är katedralen. Den grundlades av normandkungen Vilhelm II 1174. Katedralens interiör är en av medeltidens mest praktfulla skapelser, med fantasiska mosaiker.



Eftersom det var dags för lunch letade och hittade vi en liten(!) restaurang. Vi sex fyllde halva lokalen. Matsedel var lång med många fina rätter, men när vi började beställa visade det sig att det bara fanns en portion av varje. Så vi åt hamburgare, korv, grillspett, biff, sallad, pasta. Men gott var det. Stärkta av den inhemska ölen som också serverades, var vi mogna att ta oss an Katakomberna.

Men först buss ner till Palermo igen. Bussen skulle stanna intill Katakomberna, men efter att vi blivit avsläppta fick vi vandra en god stund. Katakomberna låg en bra bit under jord och har funnits sedan 1200-talet. De döda hade balsamerats, vilket innebar att de var mer eller mindre bra bevarade. Kläderna var kvar på kroppen. De flesta var uppställda i nischer, vilket gav ett ganska makabert intryck. En liten flicka var speciellt väl bevarad och kallades: "addormentato bambina" – den sovande lilla flickan. Och man kunde nästa tro att det var så.



Efter rundvandringen kändes det skönt att komma upp i ljuset igen och eftersom dagen varit lång beslutade vi att ta oss tillbaks till hotellet. Turligt nog fanns det taxi precis utanför, och snart var vi där. Ingen av oss kände sig särskilt hungrig efter den goda och sena lunchen, så vi beslöt att hoppa över middagen. Efter en kort vila på rummen samlades vi i baren för att göra en summering av våra dagar i Palermo. Det visade sig att det var någon lokal variant av "Lets dance" men för barn, på hotellet och i baren var det alldeles för stimmigt, varför vi tog hissen upp till baren på våning 14. Där var vi helt ensamma eftersom det inte var någon servering där. Men Janne hade förutseende nog köpt ut en liten flaska som vi delade medan vi med glädje såg tillbaka på våra dagar i Palermo. Men mest blev det snack om minnen från "den gamla goda tiden".

Söndag 21 maj

Frukost i lugn och ro. Packade väskorna och transport ut till flygplatsen. Gemensamt flyg till Frankfurt, där vi skildes från Göteborgarna.

Hemma innan finalen i Hockey-VM.

Tror att alla är nöjda med resan. Synd att det inte var fler Veteraner som var med.

Vi se på årsmötet. Och då hoppas vi på bättre upplutning.

Klas Eliasson