

Till Riga den 11-13/11 2010

Vetranträff den 11-13/11 2010 Skapad av hib-veteraner.se ons, november 17, 2010 14:40:46

Så var det dags för ytterligare en träff med gamla stötar. Denna gång hade man bestämt att vi skulle ha vårt möte ombord på båten till Riga.

Vi träffades i terminalen och naturligtvis hade ett par av virrpannorna i sällskapet lyckats ta sig till fel terminal. Efter ett antal mobilsamtal lyckade vi till slut samlas och ta oss ombord på fartyget.

En gammal skorv som redan för tio år sedan sett sina bästa dagar. Emellertid skall ingen skugga falla över varken servicepersonal eller den mat vi fick oss serverad.

Vi startade med en bit mat i á la carte matsalen. De flesta av oss åt en bit kött och några åt fisk. Både gott och nyttande. Vinet till var superb.



Även nöjesutbudet passade oss gamlingar. Det fanns nämligen i en av barerna en karaoke som blev grymt utnyttjad. De flesta av oss var uppe och försökte sjunga med så gott det gick. Självt försökte jag mig på Gulli Gullan. Usch ja.



De mest förekommande på estraden var annars Birger, Magnus, Gunnar och Janne. Säkert var det fler än dessa men det är detta gäng som satt sina tydliga spår med skönsång utav Guds nåde. Även Skepparn bidrog ácapella med en Taube-låt.



Senare på kvällen började ungdomen ta sig in och det blev till outhärdlig hårdrock. Skrik och skrån.

Efter en kylslagen natt i hytten var vi så framme i Riga där en buss väntade på oss för en stadsrundtur. Intressant att se staden men kanske inget man önskar sig tillbaka till. Ganska nergånget förutom stadshuset där vi av nöden tvingades in på herrtoaletten. Den var stor som en trerumslägenhet, helt klädd i marmor. Bara guldkranarna saknades.

Otroligt att se sådan lyx när folket i övrigt lever på svältgränsen. Förmodligen ett arv från kommunisttidens storhet.

Tillbaka på båten och inväntan på dagens första öl och på orsaken för resan: Mötet.



Det gick bra och många frågor var uppe till diskussion. Mer om detta i Jannes minnesanteckningar, när dessa är färdiga.



Resan hem gick även den bra. Vi hade beställt buffé och den var otrolig med massor av rätter. Vi var de enda i matsalen så det kan inte ha blivit till någon vinst för rederiet, även om vi försökte så gott det gick genom att beställa goda viner.





Båten åter i Stockholm vid 9.30. Passade precis med mina tågtider. Gunder och jag tog en taxi till centralen och var framme i god tid innan tågen skulle avgå.

Mer bilder finns på Galleriet.