

Veteranträff Silja line, Stockholm - Helsingfors

16 - 18 november, 2013



16 november

Det är ett förväntansfullt gäng, 10 veteraner och 9 fruar, som på eftermiddan den 16 november börjar samlas i Siljaterminalen. I väntan på att en del ska lyckas bli av med sina bilar, blir det tid för oss andra att ta dagens första pilsner. När Gunnar och Lasse E hittat parkeringar och ansluter till oss övriga, går vi ombord och installerar oss i våra hytter. Vi som hade delux-hytter har bubbel i minibaren. Inte fel!

Vid åttatiden vandrar vi ner till buffén och lastar på våra tallrikar med diverse läckerheter både från land och sjö, kanske inte av samma klass som på Tanumstrand i fjol, men det smakar bra, och drycken är gratis. Det blir dock lite stressigt när serveringspersonalen börjar plocka av innan vi hinner ta del av alla godsakerna på dessertbordet. Men en VETERAN avfärdar man inte så lätt, så vi behöver inte ens höja rösten för hinna med att få så mycket av de godsaker som vi vill ha.

Sedan blir det naturligtvis dags för dans! Vi letar oss fram till dansrestaurangen där det verkar vara finsk afton. Spelar ingen roll, Veteranerna luftar ändå sina damer i virvlande dans. Den utlovade stripshowen ser vi inte röken av, troligen är den inställd eller också är vi för sent ute. Vi sitter bra, dricker gott och pratar om gamla tider och minnen. Och en Veteran behöver sin skönhetssömn så efter midnatt drar vi oss tillbaka för att orka stå upp för morgondagens program.

17 november

Redan kvällen före uppmanar Janne oss som skall med på sightseeing att samlas vid receptionen kl 10.00. Problemet är bara, sa Janne att det är finsk eller svensk tid? Efter en stärkande frukost börjar leden slutas, men det fattas flera par. Vi väntar i det längsta men till sist betalar Janne för de närvarande och vi beger oss ut till väntande buss. Döm om vår

förvåning, där står våra saknade vänner. Man har naturligtvis inte lyssnat ordentligt. Alla går ändå ombord på bussen men vid nästa stopp så måste eftersläntrarna lämna sina platser till de som bokat in sig på bussen. Vi som blir kvar på bussen får en fantastisk rundresa genom Helsingfors med Senatsplatsen, Domkyrkan, Saluhallen, Svenska teatern, Bergskyrkan, Olympiastadion, Sibeliusmonumentet och mycket mera. En annan som varit i Helsingfors många gånger har inte sett eller förstått att man sett allt detta vid tidigare besök.



Skepparn med fru på sightseeing



På väg från Bergskyrkan



Senatsplatsen med domkyrkan, Mannerheimmonumentet, Bergskyrkan, Sibeliusmonumentet

När det givande mötet är slut strövar vi runt på båten och shoppar. En del av oss hinner till och med en liten nappis.

Klockan 20.00 samlas vi i Bistro Maxime för en gormetmåltid. Toppenmat rakt igenom med gott vin som Cornelia valt. Jättegott!

Efter en förträfflig middag samlas vi runt en 60-tummare för att se Sveriges avgörande VM-kvalmatch. Hur matchen slutar vet alla men att det beror på att Birger måste gå på toa vet bara vi som är närvarande. Det kräver kanske en förklaring: Birger har klarat av hela första halvlek och förtjänstfullt refererat matchen för oss andra. Han har dock stora problem med **Kacaniklics** namn, han stammar oavbrutet "kakakanikniklislis". Så till avgörandet: Till sist måste Birger gå på toa. Vi säger till Birger att nu kommer Portugal att göra mål, när du är på toa. Och mycket riktigt, när Birger kommer tillbaka efter att ha tömt blåsan har Portugal gjort mål och leder! Ridå! Birger bryter ihop och går och lägger sig. Vi andra genomlider slutet. Men det krävs mer för att bryta ner en Veteran, vi tar ännu en pilsner och ljuger en stund till innan vi drar oss tillbaka till våra hytter.



Svenska landslagstruppen i fotboll, vem Kacaniklic är kan säkert Birger upplysa oss om.

Lördag morgon den 18 november

Vi anländer till ett kyligt men soligt Stockholm. Puss och kram till alla, speciellt till Janne och Gunnar som ordnat resan. Vi som var med är jättenöjda.

Och nästa gång på västkusten hoppas vi se flera Veteraner medverka !!!

Vi ses på västkusten den 8 – 9 nov 2014. Magnus Juthage och Birger Wilhjalmsson kommer att stå för arrangemanget.

Klas Eliasson



Bilderna är tagna med en Iphone, så kvalitén kunde vara bättre. Om det är andra som var med på resan som tagit bilder, skicka dem gärna till Lars Jacobsson så kommer bilderna in på hemsidan!