

# Veteranerna i Aten



*Uppe på Akropolis*

Med kungar som Krösus och Pyrrhus är det svårt att inte vara nyfiken på Grekland.

Ett land som gått från att vara ett av de rikaste länderna i Europa till ett av de fattigaste, med tidigare regeringar som nästan satt landet i konkurs, är det nästan ett måste att besöka landet för att se om priset på öl är konkurrenskraftigt. Därför var nyfikenheten stor som gjorde att vi kände att Aten var en lämplig stad att besöka på vårens veteranresa. Dessutom kan veteranerna med sina gedigna kunskaper se att det finns komplicerade uppdrag som man kan delge atenarna fiffiga lösningar på.

Vår resa började den 15 maj med flyg från Stockholm respektive Göteborg. Vi landade vid olika tidpunkter men samlades på hotellet för gemensam middag. En middag som var sisådär men det berodde på att vi hade dålig smak att välja fel mat.

Andra dagen i Aten tog vi en busstur för att få inblick i sevärdheterna vilka var många och bra. Med fint väder var det inte synd om oss då vi njöt av solen och det varma vädret. På kvällen besökte vi Akropolis. Lång väg uppför med branta backar, hård väg, men att komma upp och se denna fantastiska plats var värt varje ansträngning. Att se dessa fantastiska gamla tempel och se denna byggnadskonst var helt otroligt. Om vi tyckte det var jobbigt att ta sig upp på den

smala väg som erbjöds hur skulle det inte vara för de arbetare som påbörjade byggnationen 447 f.Kr. för att hedra gudinnan Pallas Atena som stod som guldbelagd staty utanför templet. Nerfärden var betydligt lättare då det gick nerför. Med en bra restaurang och några öl som var konkurrenskraftiga i förhållande till Svenska priser (45kr) var det inte svårt att förtära några stycken.

Fredagen ägnades åt en långpromenad med besök på den första OS-arenan i modern tid, vilket var 1896. En fantastisk arena med öppning åt ett håll.



*OS-stadion från 1896*

På arenan träffade vi några norrmän som gick omkring med norska flaggan och det var inte så konstigt då det var sjuttonde maj, deras nationaldag.



*Janne och Martin på hedersplatserna i OS-arenan: Drottningens och kungens!*



Efter besöket på OS-arenan var det dags att besöka ett vattenhål för att släcka törsten.



*Vattenhål*

Efter det besöket skulle vi fortsätta promenaden mot Atens högsta punkt, berget Lucabettus, med dess kyrka.

På vägen hade vi turen att beskåda vaktavlösningen vid parlamentet som sker varje timme.



*Vaktavlösningen*

Framme vid berget upplevde vi fantastiskt jobbiga trappor att bestiga för att komma fram till linbanan.



*Atens högsta punkt, Lucabettus*

Väl där uppe upplevde vi en helt otrolig utsikt så varje ansträngning var värd att uppleva.



*Utsikt över den "vita staden" från berget Lucabettus*

Naturligtvis fanns det en restaurang där uppe så vi fick möjlighet att släcka törsten. Men när vi satt ute och njöt blev det svart på himlen och hagel och störtregn var resultatet. Dyblöta fick vi söka skydd under stora parasoller. Men allt har ett slut så även regnet, sen det blev linbanan ner igen. Ett glatt sällskap skulle ta sig tillbaka till hotellet. Men med vårt dåliga lokalsinne hamnade vi snart på fel väg, tills någon kom på den goda iden att använda GPS i telefon och då blev det inte så stor omväg.

Tillbaka på hotellet enades vi om att besöka Akropolis muséet. Som vanligt på såna ställen var det lång kö. En vakt upptäckte att Klas gick med gästavar och erbjöd honom att gå före i kön då han uppfattades som handikappad. Gunnar följde med som ledsagare. Att vi fick gå in gratis var även det ett plus. Museet var mycket intressant där många detaljer från templet var utställt vilket visande vilken prakt Akropolis hade varit i under sin storhetstid.



*Tre vetgiriga veteraner på museet med Akropolis i bakgrunden*

Efter museibesöket var det dags för middag och tillhörande dryck. Lördag var det dags för avfärd på olika avgångstider. Göteborgarna hade tidigare avgångar medan Stockholmarna skulle flyga i väg vid 21 tiden. Men när de kom till flygplatsen fick de reda på att flyget skulle gå 23:30. Två timmar och en kvart efter aviserad tid. Enligt EU-reglerna är flygbolaget skyldig att betala mat och dryck om flyget är mer än två timmar försenat. Men väljer man ett lågprisflyg som Norwegian kan man utgå från att de försöker komma runt sina skyldigheter vilket skedde i detta fall. Efter tre timmar är bolagen skyldiga att ersätta resenärerna med 600 euro /person vilket de klarade sig ifrån genom att vi lyfte från startbanan 2 timmar och 45 minuter från utsatt tid. Ingen ursäkt eller förklaring till förseningen eller erbjudande om att få något gratis på flyget fick passagerarna heller inte. Men det är kanske något man får räkna med om man väljer att åka med ett konkursmässigt bolag.



*Sen avgång*

Naturligtvis hade vi under dagarna i Aten överläggningar om Veteranernas verksamhet. Eftersom vi var tre styrelsedeltagare med på resan var vi beslutsamma. Styrelsen sammanträdde flera gånger och övriga veteraner deltog med kloka inlägg, bl.a. om kommande jubileumsfirande, dokumentera branschens, nästa års studieresa, veteranernas framtida verksamhet, m.m., m.m.





*Deltagande veteraner på hotellets takterrass, med Akropolis i bakgrunden*

Veteranerna i Aten.  
/Gunnar Landborg