



RESEBERÄTTELSE, YSTAD/VISBY, 6 - 9/6 2021.

Äntligen skulle vi få försöka sätta ihop en vårresa för herrarna igen. Det var ju 2 år sedan senast. Vi kalkylerade med att många av oss skulle vara vaccinerade i slutet på maj, så planeringen drog igång. Det fanns inga bra möjligheter att flyga någonstans, så förslaget föll på en kryssning med Viking Line till Borgholm/Visby 29 maj. Det visade sig intressant och vi fick in 13 intresseanmälningar. Vi började bli lite oroliga när plötsligt rekommendationstiden mellan de två vaccineringarna förlängdes med tre veckor, men det skulle kunna gå. Luften gick dock ur oss helt och hållet när Viking Line meddelade, två veckor före avgång, att hela kryssningen var inställd.

Hoppet tändes igen när någon dag senare rederiet erbjöd oss att åka med den 6 juli istället. Ut med ny förfrågan igen. Efter sammansällningen visade det sig att bara sex intresserade återstod. Flera var redan upptagna med annat, det nya datumet och några föll bort pga. vaccineringen. Synd men nu skulle vi bara iväg, så det var bara att köra på med de som återstod. När vi endast hade ett par dagar kvar till avresan, kom ytterligare två avhopp. Nu var vi bara det stabila gänget bestående av Håkan Karlsson, Magnus Juthage, Birger Vilhjalmsen och Jan Lemos kvar. Inte ens när beskedet kom, att Bornholm hade strukits från rutten och ersatts med Ystad, kunde stoppa oss. Nu skulle det åkas båt, hur mycket dom än ändrade. Flöt båtjäckeln så skulle vi med.

Ombordstigning och etablering i hytterna som alla hade fönster. Första middagen var förlagd till direkt efter avgång. I kryssningen ingick alla middagar i form av buffé, men naturligtvis uppkom diskussionen, om vi inte skulle äta a la carte i stället. Efter lite dividerande fick det bli buffé.

Det visade sig vara ett bra val, för det fanns mycket gott att välja på.

Efter middagen samlades vi uppe på soldäck för att beskåda Stockholms skärgård, när vi stävade ut via Sandhamnsleden. Underbart väder med strålande sol och ingen vind. Med en kall öl i handen blev inte bara synintrycket tillgodosett utan även törsten.

Sena kvällen spenderades i nattklubben Etage. Livemusik från scenen, men dans var inte tillåtet pga. Coronareglerna, det hindrade dock inte flera par att dansa mellan borden. Kul stämning och bra underhållning. När det var dags att krypa till kojs, hade alla av oss intrycket att det här blir en kul resa.

Vi vaknade upp till en strålande morgon och kunde se Skånes sydkust på styrbords sida. Det gick också att få en skymt av Bornholm på babords.

Vi befann oss uppe på soldäck under hela infarten.

En bra bit utanför hamnen togs lotsen ombord.

Cinderellas ankomst var en stor grej för Ystad, då vi var det första kryssningsfartyget av den här digniteten, som anlade vid stadens nya hamn.



Det fanns ett flertal olika utflykter att åka med på, men dessa skulle förbokas och det hade vi skippat. Planen var att gå runt på stan själva.

Magnus hade kvällen innan kommit på den ljusa iden att, varför inte kontakta någon man kände och som bodde i Ystad. Han kontaktade Per Göran (Pex) Svensson som är basist i dansbandet "Perikles" och som genast hade sagt ja till att möta oss och ta med oss på en guidad tur i stan.



Det var inte bara Pex som tog emot oss på den röda mattan utan även lokaltidningen "Ystads Allehanda" men fotograf och reporter. Det om inte annat visade stans intresse för denna ankomst. Vi blev både intervjuade och fotograferade. Vi var nog extra intressanta personer då en av stadens stora söner var där för att möta oss.

Vi hoppade alla in i Pex bil som han sedan körde runt oss i ett antal varv i stan. Berättades om olika byggnader, Wallander inspelningar och om sin egen uppväxt i denna miljö.

Den guidade turen avslutades hemma hos honom där det bjöds på kaffe och godis.

Efter en kort promenad var det dags för lunch. Det fick bli gräddstuvad pytt i panna samt provsmakning av lokalproducerat

öl, på en av restaurangerna vid stora torget.

Med nöjda magar promenerade vi via småbåtshamnen och kajerna tillbaka till Cinderella. Vid det här laget kändes det som att en dusch och middagslur inte skulle vara helt fel och så fick det bli.

Fräscha och utvilade strålade vi tillsammans igen uppe på soldäck för att beskåda när vi lade ut från kajen. Med några kalla öl från baren, satte vi oss ned på bänkarna, lyssnade och sjöng med när trubaduren höll låda från scenen. Vi höll igång honom genom att beställa nya låtar hela tiden.

Fortfarande ett absolut perfekt väder när kaptenen fick använda varenda propeller för att komma i position till utloppet. Allt gick bra, men vattnet i hamnbassängen hade bytt färg när vi lämnade den.



Efter att ha vinkat av Ystad var det dags för middag. I dag var det a la carte restauranten som fick besök av oss. Mot ett smärre tillägg beställdes det in finare menyer av kött och fisk. Allt mycket gott. Kvällen avslutades återigen på nattklubben Etage lyssnandes till livemusik och på vårt eget småpratande. Trevlig kväll men som allt trevligt har sitt slut blev det kojen runt midnatt.

Vi anlöpte Visby tidigt och till ännu en strålande dag. Eftersom vi inte hade frukost på båten, bestämde vi att inta den på något trevligt café inne i Visby. Visade sig inte vara det bästa beslutet, då inget hade öppnat ännu. Slutligen hittade vi en glassbar nere i hamnen som också serverade kaffe och hemmagjorda mackor.

Håkan hade inspirerats av Magnus ide, att kontakta någon man kände som bodde på platsen. Håkan hade kvällen innan kommit ihåg att han kände ju faktiskt folk i stan även om han inte träffat dem på tio år. Han kontaktade Krister och Carol, som blev glada och sade genast ja till att träffa oss. Det beslöts att vi skulle mötas i närheten av Almedalen. Som extra bonus hade dom tagit med sig Nissan, som är en professionell guide. Hon inledde sin rundtur med att informera om att Almedalen inte är en dal, utan egentligen Visbys gamla medeltida hamn. Rundturen fortsatte runt om i staden med massor av stopp vid olika intressanta byggnader med tillhörande berättelse. Vi besökte nog hälften av Visbys alla kyrkor och dom är sexton till antalet.



När guidningen var slut, blev vi hembjudna till Kristers och Carols fina lägenhet som låg på klinten och hade en perfekt utsikt över hela hamnområdet.

Efter lite småpratande med tillhörande förfriskningar, promenerande hela gänget ned till stan igen med fokus på att hitta en bra restaurant att koka lunch på. Valet föll på en som hade innergård där man kunde sitta ute, men ändå under solskydd. Skönt, för solen stekte på duktigt.

Beställningen fick bli en blandning mellan pizza, hamburgare och sallader.

Nöjda och glada tog vi avsked av Krister och Carol.

Tackade för gästfriheten och sällskapet och startade vår promenad tillbaka till Cinderella.



Det blev ungefär samma rutin som dagen innan, med dusch och vila, sedan återträff uppe på soldäck. Trubaduren drog igång igen, också vi med nya låt önskningar samtidigt som vi ifrågasatte en dam som satt vid vår bänk, om hon inte var flickvän till trubaduren. Hon slog ifrån sig med alla medel och förnekade. Vi kunde dock senare se henne bära iväg med hans instrument. Antingen var hon slavarbetare eller så skämdes hon.



Med Visby i bakgrunden passerade vi ut mellan pirarna. Fortfarande samma stående väder. Det är inte ofta man kan se Östersjön spegelblank som en insjö.

Det var ungefär femhundra passagerare på båten, som har en kapacitet att ta tvåtusen. Det var inte trängsel någonstans, men heller fick man inte känslan att det var tomt och öde.

Det hände grejer hela tiden.

Sena eftermiddagen var det musik quiz på Etage. Det var upplagt som ett korsord med tio frågor. Vi lyckades fixa nio av dem, den tionde hade missförstått. Svaret skulle ha varit "Nilsson" och inte "Einbusk" som vi skrev. Ni kan säkert lista ut vad det frågades efter.

Skit vilket, vi lämnade iallafall inte in vårt kryss för kontroll.

Man kunde ju riskera att vinna och få släpa på en stor teddybjörn eller en meter choklad resten av resan. Tror dock vinnaren fick en påse parfym från taxfree och det kan vi också leva utan.

Dags för sista middagen. Det var skaldjursbord på buffen. Grabbarna som är uppväxta på västkusten har fått skaldjur i modersmjölken och blivit mer eller mindre allergiska, valde bort det.

Stockholmarna däremot frossade i hummer , krabba, räkor och diverse andra djur med skal på.

Kvällen avslutades återigen på nattklubben med livemusik från scenen. Vi gjorde en tillbakasynt om hur resan varit och vi kunde konstatera överensstämmighet om att den var mycket lyckad.

Efter en skön natts sömn vaknade vi upp till ännu en strålande dag. Vi (Stockholmarna) förväntade oss att se Kanholmsfjärden igen, men kunde inte känna igen oss alls. Inte så konstigt, då vi senare kunde se att vi kom in i Stockholms skärgård via Norrtälje rännan. En bra omväg. Vi tog ännu en gång tillfället i akt och påpeka för Göteborgarna att dom har för lite träd på sina öar.

Väl i hamn separerade vi med intensionen att det här får vi göra om, när tillfälle ges. Gärna då med några fler Veteraner.

Magnus och jag förlängde vår träff med ytterligare en dag, då vi bilade ut till min sommarstuga för att fortsätta åka båt. Lite mindre båt men fan så mycket snabbare. Vi han med lunch på Sundbyholm, samt ett par stopp vid Hasse Pettersson brygga.

Slutligen separerade även vi , på järnvägsstationen i Eskilstuna och Magnus tog tåget till Göteborg.

Vid pennan/datorn

Janne Lemos