

ÅRSMÖTE 2021

Resa till Åbo tur och retur



Tid: 2021-11-18 – 2021-11-19



Som vanligt vid våra Årsmöten var vi en liten men naggande god skara som samlades på torsdagskvällen i Siljas avgångshall för att på en resa tur och retur till Åbo avhålla 2021 års årsmötet. Men framför allt så ville vi som vanligt träffas och umgås. Vi var nio medlemmar och fem av oss hade med sina fruar, sambos och sårbos. Speciellt glada var vi för att Gunnar Sandberg med sin Birgitta kom med för första gången på våra träffar.

Värtahamnens nya terminal är verkligen rymlig, med plats för tusentals människor. Men denna kväll ekade den tom, förutom Veteraner-sällskapet var det kanske ytterligare 50 personer där. Oss gjorde det inget, för vi behöver inga andra för att ha trevligt, snarare tvärt om.

Delar av Stockholm hade drabbats av strömbrott precis när det var dags för att ta sig till Värtan, men det finns inget som hindrar en Veteran och i god tid satt vi alla i cafeterian smuttande på öl och vin i väntan på att få gå ombord.

Efter att ha installerat oss i våra hytter av varierande storlekar, var det dags att samlas i restaurangen för middag. Trerätters med gott att dricka. Där var det inte heller någon trängsel. Fjorton Veteraner och ett gäng glada finnar var i stort allt som fanns i lokalen. Det gjorde att servicen blev toppen.

Det var vi som var med:



Som ni märker är Håkan med på två bilder, men han ÄR EN RIKTIG LINSLUS!

Mätta och glada förflyttade vi oss till Piano-baren, där det visade sig vara en god vän till Håkan som underhöll. Eftersom vi var glada och dessutom hade med oss fem vackra damer blev vi uppmärksammade. Det resulterade att en glad och något överförfriskad finne, tydligen stadd i kassan, bjöd våra damer på bubbel. Det var ingen som hade något emot det, eftersom gratis alltid är gott.

När Håkans kompis slutade spela vandrade vi vidare till Midnight Club. Det skulle enligt uppgift inte vara någon dans ombord, men där satt två glada spelmän som levererade fullt dansbar musik. Undertecknad förbannade sin dumhet att inte tagit med sina dansskor. Det gick trots allt att snurra runt i gummisula och emellanåt bara i strumplästen. Efter ett par timmars intensivt dansande hade man bränt bort en del av den fina middagen.

Ålands hav låg stilla och fullmånen spred sitt bleka skimmer över det mörka vattnet.



Veteranerna vandrade nöjda och belåtna mot sina bingar och fram på den sena natten slumrade alla som söta barn, lyckliga av att ha upplevt en sån underbar kväll.

När morgonljuset väckte oss var vi på väg ut från Åbo.



Från olika håll uppsökte vi frukosten. Nja, inte alla, en del tog nog en rejäl sovmorron. Det fanns hur mycket tid som helst att ströva omkring, handla i taxfreen eller bara slappa, eftersom årsmötet inte skulle gå av stapeln förrän 13.00.

Hur årsmötet avhölls och vilka beslut som fattades, står att läsa i protokollet som kommer att finnas på hemsidan så fort det justerats.

Men sedan blev det Pianobar igen och lite lätta förfriskningar innan det var dag för en trerätters-måltid till. Det visade sig att vissa beställt samma mat som dagen innan, men vad gör väl det, när pepparstek är så gott, medium/rare, till och med "kremerad" som en viss islänning föredrar den.

Som vanligt kom vi igång med att prata gamla minnen. Det blev en och annan mer eller mindre osannolik historia om hur man tjänat pengar, hjälpt beställare(och tjänat pengar), inte hjälpt beställare(och ändå tjänat pengar), men också hur man ibland inte tjänat pengar.

Efter vi ätit klart lyckades vi samla alla till det sedvanliga gruppafotot.



Mätta och belåtna gick vi för att packa ihop våra saker och inköpta persedlar(flaskor).

Om man var i fören vid ankomsten till Stockholm, kunde man beskåda världens vackraste huvudstad i mörker, med alla ljus tända (I dag var det tydligen inget strömavbrott i dag!)



Klockan 18.30 den 19 november skildes Veteranerna och återvände var och en till sitt. Alla var belåtna med att ha varit med på ett bra årsmöte med kringarrangemang .

Tack ordförande Gunnar som ordnade (med lite hjälp av oss övriga i styrelsen) och tack till alla ni(fram för allt damer) som var med och gjorde att vi fick en toppen-samvaro i tjugotre timmar.

Nertecknat av Klas Eliasson