

# Veteranernas Årsmöte 2022 i Helsingborg

## 2022-11-17 – 2022-11-19

**Deltagare:** Anders Jäderholm, Birger Vilhjalmsen, Håkan Karlsson, Gunnar Landborg. Dessutom: Lasse Jacobsson med Marie-Louise, Mikael Södergren med Maria, Peter Ekdahl med Gunni, Klas Eliasson med Yvonne, Otto Jacobsson med Ann-Catrine, Magnus Juthage med Ulrica.

Lasse Jacobsson hade jobbat fram ett riktigt bra program, fixat hotell, turning, besök, ja allt! Tack Lasse för din insats.

**Torsdag den 17 november**



### **Hotellet**

I spridda skurar anlände deltagarna till Marina Plaza hotell. Det visade sig att vi som anlände med tåg bara hade hundra meter att gå till hotellet. När vi installerat oss på rummen vandrade vi ner till hotellbaren som visade sig vara en Bishop Arms. Utbudet av öl var stort och vi lät oss väl smaka. Snart hade vi alla samlats runt de runda borden i baren och så var tugget i gång. Men eftersom vi inte skulle tura förrän senare på kvällen, tog de flesta tillfället i akt att vila upp sig lite på rummen. Framåt halv sex var vi pigga och utvilade och samlades i baren igen för en liten uppvärmning inför kvällens begivenhet.

### **Turning**

Strax för sju var det dags att bege sig till båten Aurora. Återigen visade sig att Lasse gjort ett utmärkt val, eftersom gångturen till båten gick via Helsingborgs central. Vi var framme på några minuter. Att tura är en upplevelse. Man sitter på båten och seglar fram och tillbaka till Danmark ett antal gånger, tillräckligt många för att hinna med sin måltid och om man dessutom vill kan man också passa på att handla. Att handla var lite knixigt. Om jag förstod saken rätt kunde vi svenskar bara handla när båten var på danskt vatten, vilket innebar att några i sällskapet kom när det vara bommat. Det spelade i och för sig ingen större roll eftersom det man tjänade på att handla var ett par tior på en helflaska.



### **Båten**

Men vi var på båten i första hand för att äta. Väl på plats vid två av restaurangens bord, blir vi serverade en trerätters: Toast Skagen, Ryggbiff och Limoncelloglass. Smakade utmärkt och det vi drack till var också gott. Allt var mycket prisvärt. Vår service var av toppklass, ingen lång väntan där inte.

Mätta och glada lämnade vi båten. Efter en kort promenad var vi åter på hotellet, och som vanligt var det inte dags för sängen, utan i sann veterananda avslutade vid kvällen med ytterligare ett glas och mycket prat. När torsdag blivit fredag drog de flesta sig tillbaka.

### **Fredag den 18 november**

Vi som var morgonpigga var i frukostmatsalen redan före åtta. Frukosten innehöll allt man kan begära inkl. ägggröra och bacon, vilket glädde vissa veteraner speciellt.



***Kärnan***

Vädret i Helsingborg visade sig från sin bästa sida med sol, dock lite snålblåst. Men det hindrade inte våra medföljande damer att ta en vandring i staden och en klättring upp till Kärnan. Guide var Gunni som vuxit upp i stan och känner den som sin egen ficka. Veteranerna samlades för sitt årsmöte klockan tio. Konstaterades att det var första gången som vi hade årsmöte utan att det serverades öl. Kanske var det därför mötet var klart på en halvtimme. Sedvanliga punkter på dagordningen inklusive val var klart på 10 minuter. Frågan om vår-resan var också snabbt avhandlad. Styrelsens förslag, Prag, godtogs. Som alternativ kan det bli Wien. Plats för nästa årsmöte blir Sundsvall. Håkan Karlsson är ansvarig! För att ändå utnyttja den tid vi betalat för konferensrummet visade Klas lite bilder från tidigare möten och resor. När bilderna kom upp på en 70 tums skärm kunde man konstatera att en del bilder var helt värdelösa vad gäller upplösning. Vilket föranledde undertecknad att uppmana Veteranerna att skaffa bättre telefoner. Kanske ska vi också använda digitala kameror för att föreviga det vi vill spara till eftervärlden. Eftersom årsmötet gick så fort drev veteranerna planlöst omkring fram till det var dags för lunch.

Strax före tolv kom damerna tillbaka från sin stadsvandring. Vi satte oss till bords i hotellets restaurang och njöt av en mycket god lunch.

### ***Lakritsfabriken***

Efter lunchen var det dags för besöket på Lakritsfabriken, där vi skulle få lite information om lakrits, provsmaka och handla. Transport fram och tillbaka i taxi svarade Gunnar för.

Lakritsrot har odlats sedan flera tusen år. Den går även att odla i Sverige.

Lakrits är en massa som framställs ur lakritsrot. Lakrits är ett vanligt smakämne i godis och läkemedel, men förekommer även i till exempel likör och glass.



Den lakrits vi stoppar i munnen innehåller bara 7 – 9 % lakrits. Resten är konsistensgivare, vanligen vetemjöl eller majs mjöl, socker och lite annat smått och gott. Det har blivit populärt att tumla lakrits i choklad och då får man en chokladpralin med lakrits inuti. Att provsmaka var helt gratis. Och efter att vi tuggat på alla sorter och köpt några påsar var det dags att återvända till hotellet.



*Lakritsplanta, det är roten man använder*



*Tillverkning av lakritskonfekt*



*Del av utbudet*



Tillbaka på hotellet förberedde vi oss förr kvällens middag. Vi samlades i lobbyn för att prata och smutta på ett glas innan det var dags att äta. Middagen avnjöts i hotellets restaurang. Vi var nästan ensamma där och fick en utmärkt service.



Förrätt var kronärtskockssoppa med bacon. Och konstigt nog blev det grillad ryggbiff igen, men det gjorde inget, för de var lika gott nu som föregående kväll.

### **Lördag den 19 november**

Lördag morgon traskade veteranerna in i frukostrestaurangen för att äta en stärkande frukost innan det var dags för var och en att återvända till sitt.

Vi lyckades träffa varandra och ta farväl innan vi reste åt olika håll i Sverige.

Tack alla som deltog och gjorde årsmötet till ett minnesvärd upplevelse.

Och ett speciellt stort tack till Lasse Jacobsson som svarade för det mycket fina arrangemanget.

*Nertecknat av Klas Eliasson*









