

## Veteranerna i Prag 2023

Veteranernas traditionella vårresa gick i år till Prag. Ett resmål med många fördelar. Bland annat uppskattades det bland deltagarna att det gick direktflyg både från Stockholm och Göteborg.

Tid: 11 maj till 14 maj.

### **Deltagare:**

Från Stockholm flög Gunnar Landborg, Janne Lemos, Peter Ekdahl, Håkan Karlsson, Anders Jäderholm, Hans Pettersson, Klas Eliasson.

Från Göteborg flög Martin Hofdell, Magnus Juthage, Birger Vilhjalmsen.

Från Spanien skulle Thomas Wallin ha flugit, men han backade ur.

Vi hade många överläggningar om vilket hotell vi skulle bo på och hittade till sist ett hotell, Metamorphis, som låg mitt inne i gamla stan, med nära till allt. Janne lade mycket tid påförhandlingar om pris och framför allt hur sent vi måste göra avbeställning om någon skulle utebli. För att få det att funka betalade till sist Janne för alla rummen i förskott.

### **Dag 1, 11 maj.**

Vi anlände till Prag vid olika tidpunkter på dagen. Göteborgarna var tidiga. Några från Stockholm anlände mitt på dagen och de sista fyra från Stockholm checkade in på hotellet vid åttatiden på kvällen.



*På Arlanda*

Hotellrummen visar sig närmast vara våningar, med gott om utrymme och alla kände sig nöjda. Speciellt Birger som fått något som närmast liknade en Östermalmsvåning.

De tidigt anlända hade hittat en restaurang där de avnjöt en middag som inte bara var god utan också dyr. Vi som kom sent gick tvärs över gatan till restaurang U Stupartu. Det var en liten trevlig restaurang som serverade god mat till bra priser.

När vi sitter där kommer det övriga sällskapet och vi blir sittande där över en och annan öl och det vanliga snacket om de gamla goda tiderna kommer igång.



*Alla samlade på U Stupartu*

## **Dag 2, 12 maj**

Nu skulle vi ut och titta på staden. Janne hade innan vi åkte hemifrån, bokat en guide som skulle visa oss runt.

Efter att vi ätit en stärkande frukost mötte guiden upp och vi började vår rundvandring. Guiden som var en spänstig yngling, som troligen inte var så van vid gubbar mellan sextio och åttio, drog iväg i ett hiskeligt tempo. Janne hade speciellt påtalat att de behövdes ölstopp med jämna mellanrum.

Ett av målen var Pragborgen. Turligt nog åkte vi spårvagn en bit, men det blev att gå en del ändå, och naturligtvis uppför.

På vägen passerade vi en högskola där dansken Tycho Brahe stod staty. Jag visste inte att han verkade i Prag och att han dog där. Bredvid honom står en annan känd vetenskapsman, Johannes Kepler.



*Tycho och Kapler*

Vi fortsatte vandring uppåt och kom innanför murarna. Där kom vi plötsligt in i något som varit munkkloster, och munkar kunde brygga öl, vilket man tydligen fortfarande utövade. Vi hittade en ölstuga där vi kunde få dagens första öl.



Men något längre uppehåll blev det inte, för vår raske guide konstaterade att vi låg efter tidsschemat.

Vi hann trots allt stanna fem minuter och beundra den granna utsikten över Prag.



Nu blev det inte mera spårvagn utan nu skulle vi gå. Brant nerför på kullersten, inte lättare det. På vägen ner passerade vi ambassader, bland annat den svenska. Ner till floden Moldau skulle vi, för det skulle bli en båttur förenat med lunch. Att stanna och titta på sevärdheter gavs ingen tid till, för båten väntar inte.

Med andan i halsen kastar vi oss ombord som absolut sista resenärer och sjönk ner för att svalka oss med väl kylda drycker och så småningom hade vi samlat oss så pass att vi kunde smaka av den uppdukade buffen.



Båtturen gav oss en välbehövlig vila medan vi beskådade vyerna som gled förbi.

På väg tillbaka passerade vi den judiska stadsdelen. Som på så många andra ställen minner den om förintelsen.



Vi vandrade vidare till torget där vi tackade vår guide för motionsrundan och den information han förmedlat, medan vi rusat runt.



*Guiden i rött*

När jag summerade dagen konstaterade jag att sett mycket, men minns inte vad de olika byggnaderna och platserna heter.

Åter på hotellet kollade jag min app och konstaterade att vi gått nästan en mil. Men först hade vi gjort ett stopp på U Stupartu.

Det visade sig att vissa veteraner ville gå mera. Vi skulle äta middag på en typisk tjeckisk restaurang som låg "alldeles i närheten". Jag kollade min Google Map och meddelade genast att det blir taxi för mig. Det tog bara minuter innan alla veteraner satt instuvade i tre taxi och började ett rally genom Prags slingriga gator. Väl framme åt vi en okej middag, men inget som man kommer att minnas när man på ålderns höst sitter på hemmet och berättar om Prag 2023.

Taxi tillbaka mot hotellet eller till U Stupartu, som blivit vårt stamlokal. Klämde dagens sista öl, och avhandlade de tider som svunnit.

Innan vi skildes bestämde vi att efterföljande dag skulle ske i vårt tempo.

### **Dag 3, 13 maj**

Vi spsade frukost i mindre grupper men samlades alla vid elvatiden för att i lugnare takt se närbelägna sevärdheter.

Birger som avvikit från den typiska tjeckiska restaurangen berättade att han av en slump lyckats hitta en liten restaurang i gamla stan som ägs av en svensk. Han föreslog att vi skulle

äta vår middag där och det hade ingen något emot. Den låg dessutom på ett behagligt promenadavstånd.

En sak som man absolut måste se är klockspelet på torget. Det var inget problem att veta när det var dags, för en bra stund innan samlades tusentals människor och började stirra upp mot klocktornet. Vi som sett/hört klockspel i bland annat Krakov eller från vår egen Klara kyrka, tyckte inte det var så märkvärdigt.



Eftersom det var lördag var det trängsel i gamla stan. Vi insåg att det bästa sättet att se folkvimlet var från ett vattenhål på gatan upp mot Karlsbron.



Men naturligtvis ska man vandra på bron och över.





Peter, Martin, Janne och jag gick över och letade oss till Prags smalaste gränd. Den är så smal att den är enkelriktad och signalreglerad. När vi fick grönt ljus vandrade vi nerför trapporna och det visade sig att det var en återvändsgränd.



Men längst ner vid vattnet fanns en liten restaurang, så innan vi startade vandringen tillbaka svalkade vi oss med en väl kyld GT samtidigt som vi vilade våra blickar på den livliga båttrafiken på Moldau. Vi strosade runt utan bestämt mål och dagen gick. Emellanåt stötte man ihop med någon annan grupp Veteraner, vilket visar att stadskärnan med gamla stan är ganska liten. Men visst finns det mycket att se.

Framåt två återvände till U Stupartu och jag beställde något som jag längtat efter, en Codillo de cerdo asado (Grillad fläsklägg).



Fick in en portion som skulle ha räckt till tre. Följaktligen åt jag upp en dryg tredjedel av den välsmakande grisen och sköljde ner den med en god tjeckisk öl. Peter åt gulaschsoppa, serverad i en bulle(!).

Innan kvällens utgång samlades vi på balkongen hos Håkan för att ta en drink. Då passade vi på att gratta och överlämna den sedvanliga presenten till Peter som skulle fylla 80 bara tio dagar senare.



Nu skulle vi då besöka Birgers restaurang och äta middag. Matsedeln såg lockande ut, och uppässningen utomordentlig. Men om nu alla ville ha oxfilé, blev det värre, eftersom köket inte förmådde uppbringa denna superba köttbit till alla. Det löstes genom att Janne och jag delade på en kilostung T-bone steak, vilket inte var fel. Vinkällaren var desto mer välfylld. Där fanns viner i alla prisklasser från några hundralappar till tiotusentals kronor. Någon Veteran passade på att beställa in en dyring.



Efter att vi ätit hastade hem till hotellet, för naturligtvis skulle vi kolla in Eurovision song contest. Det har blivit tradition på våra resor, vi gjorde det i fjol också i Bilbao. De som ville se samlades på Peter och mitts rum. Alla hade laddat upp med lämpliga drycker. Det blev och lång och seg föreställning, men den slutade ju trevligt. Sverige med Loreen vann, med Finland som tvåa.

#### **Dag 4, 14 maj**

Dags för hemresa. Göteborgarna hade bokat ett tidigt flyg och lämnade oss redan tidigt på morgonen.

Vi till Stockholm skulle inte lämna förrän på eftermiddagen varför vid hade tid att än en gång strosa genom gamla stan och läppja på en sista öl.



Flyget gick i tid och vi landade i Stockholm på sena eftermiddag, belåtna med resan och upplevelserna.

### **Summering**

Flygresan	*****
Hotellet	*****
Hotellfrukosten	***
Sightseeing med guide	***
Båtturen	***
Lunch på båten	**
Typisk tjeckisk restaurang	**
Birgers restaurang	****
Restaurang U Stupartu	****
Tjeckisk öl	*****
Prisnivån	****
Vädret. Lagom varmt och mest uppehåll	***
Veteranerna, med på resan	*****

Nertecknat av Klas Eliasson

Som säkert missat mycket, men mina reskamrater kan säkert fylla på med händelser och bilder.